

## Het geschenk

Totdat men zich ergens werkelijk toe heeft verbonden, is er aarzeling.

De mogelijkheid om zich terug te trekken en altijd ineffectiviteit.

Ten aanzien van alle daden van initiatief en schepping  
geld een elementaire waarheid die - als men haar niet kent of negeert -  
tallose ideeën en prachtige plannen in de kiem smoort.

Op het moment dat men zich definitief tot iets verbindt,  
komt de voorzienigheid ook in beweging.

Dan gebeuren er allemaal dingen om mee te helpen die anders  
niet zouden zijn gebeurd. Uit dat commitment vloeit  
een hele stroom gebeurtenissen voort,  
onvoorziene samenlopen van omstandigheden, ontmoetingen en materiele hulp,  
waarvan geen mens had kunnen dromen dat ze op zijn pad kwamen.

W.N. Murray, The Scottisch Himalayan Expedition.